

De oproep

STOP! De begrippen solidariteit, consensus en overleg worden in vraag gesteld. Het enige vooruitzicht dat ons voortaan wordt opgelegd, is dat van bezuinigingen. Alsof er, in naam van een zogenaamde striktheid, geen andere oplossing zou bestaan dan beknipten op lonen, pensioenen, openbare diensten, cultuur, wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingshulp... Alsof er, in naam van de veiligheid, geen andere keuze is dan onze vrijheden te beperken, ons tegen elkaar op te zetten en ons onder bewaking te plaatsen. Alsof de enige optie, in naam van de heilige competitiviteit, de ontmanteling van ons sociaal model en het uitstellen van de milieu- en klimaatuitdagingen naar later zou zijn. Alsof er geen alternatief is.

Vandaag versnelt onze overheid de afbraak van de cohesie, die onze rijkdom is, om ons een beleid op te leggen van de sterke die de zwakke verplettert. Dat beleid is onrechtvaardig, het werkt niet en het sleurt ons mee naar een maatschappij van geweld. Onrechtvaardig, omdat het systematisch de meest kwetsbaren treft en hen stigmatiseert. De steuntrekker, de werkloze, de gepensioneerde en de immigrant worden ervan verdacht misbruik te maken van het systeem, het zelfs te bedreigen.

Onrechtvaardig, omdat het de speculatie, de deregulering van de economie, de fiscale vlucht van de rijksten en de drastische toename van de ongelijkheid niet aanpakt. Maar, zoals de geschiedenis aantoont, is het ook efficiënt: een bezuinigingsbeleid faalt systematisch in het bereiken van zijn zogenaamde doelstelling. De Europese landen waar men deze recepten heeft opgelegd, worden in armoede gedompeld, in ongelijkheid, zelfs in geweld. Wij willen geen samenleving waar men bang is voor de ander, bang voor zichzelf, bang voor zijn toekomst. Wij zeggen stop aan die achteruitgang!

TOUT AUTRE CHOSE! Wij, vrouwen, mannen, jong en minder jong, met of zonder werk, ouders, leraars of leerlingen, kunstenaars, roepen vandaag op om de weg in te slaan van het vertrouwen en de solidariteit! Wij willen een democratie opbouwen waar de burger niet meer is overgeleverd aan de lobby's en de macht van het geld, waar eenieder zich kan laten horen. Wij geloven dat het niet volstaat om weerstand te bieden en de verworvenheden te verdedigen van een maatschappijmodel dat op zijn laatste adem loopt. Dat uit een echt democratisch debat alternatieven zullen voortspruiten. Dat we iets helemaal anders moeten opbouwen. Dat we het burgerdebat moeten verheiligen om onze gemeenschappelijke toekomst te scheppen. Dat het in de uitoefening van onze rechten is dat we een gedeeld welzijn zullen ontwikkelen. Dat enkel de versterking van de sociale banden ons zal toelaten om het hoofd te bieden aan de vele en verscheidene uitdagingen van onze maatschappij. Dat wij geen budgettair, maar een fiscaal probleem hebben. Dat men het niet kan hebben over het probleem van de armoede zonder het te hebben over het probleem van de sociale en de genderongelijkheid. Dat spreken over een gedeeld welzijn enkel zin heeft als we ook de rest van de wereld mee in rekening nemen en de toekomstige generaties, zonder te vergeten dat de grondstoffen beperkt zijn. Dat echte fiscale rechtvaardigheid mogelijk is en dat we een ecologische overgang kunnen verzekeren en tegelijkertijd de sociale rechtvaardigheid kunnen garanderen.

Burgers van alle horizonten, wij roepen op om het openbaar debat te vermenigvuldigen, overal in België, in Vlaanderen, in Brussel, in Wallonië. Met onze Vlaamse partners van "Hart boven Hard" roepen we iedereen op om het manifest te ondertekenen en, meer nog, met ons in actie te komen om samen een totaal andere maatschappij uit te vinden en op te bouwen, een maatschappij die de weg terugvindt naar solidariteit! Het is nu dat we een debat moeten openen dat alle getroffen sectoren verbindt en de ontelbare lokale vernieuwingen verenigt. We moeten dringen in actie komen, voor de helse machine van alles voor het geld alles wat ons nog rest aan vrijheid vermorzelt.